

# ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

Στη σημερινή εποχή η ισότητα των δυο φύλων έχει κατοχυρωθεί σε νομικό επίπεδο. Είναι όμως πραγματικότητα; Δυστυχώς όχι. Ακόμα και σήμερα που ζούμε σε ένα κόσμο πολιτισμένο, η εξίσωση των δυο φύλων δεν έχει επιτευχθεί.



Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να συνυπάρξουν δύο άνθρωποι εφ' όσον είναι δύσκολο για τον καθένα να ζει μόνος. Στα πλαίσια της συνύπαρξης αυτής ο άντρας και η γυναίκα θα πρέπει να 'ναι φίλοι, να συνεργάζονται μεταξύ τους χωρίς ανταγωνισμό, να επικοινωνούν, ώστε να δημιουργούν από κοινού όμορφα πράγματα και συναισθήματα και να διατηρούν το σεβασμό στην ελευθερία του άλλου...



**Η** Γυναίκα σήμερα εργάζεται πολύ, αγχώνεται και αισθάνεται ότι δεν έχει στήριγμα. Προσφέρει συνέχεια χωρίς να βρίσκει πάντα την ανάλογη υποστήριξη. Κατά συνέπεια η κλίση της ζυγαριάς προς το μέρος του άντρα, απογοητεύει τη γυναίκα στο σύγχρονο κόσμο. Οι γυναίκες χρειάζονται επικοινωνία με το σύντροφό τους, γιατί έτσι τρέφεται η θηλυκή τους πλευρά.



**Από** την άλλη μεριά και οι σύγχρονοι άντρες συχνά αισθάνονται ότι δεν τους καταλαβαίνει η γυναίκα, ότι δεν εκτιμά την προσπάθεια και τη θυσία τους και δεν τους περιποιείται. Οι άντρες έχουν ανάγκη την εκτίμηση και την αναγνώριση της γυναίκας γιατί έτσι συντηρείται η αντρική τους πλευρά.

**Εάν κατανοήσουμε λοιπόν την αναγνώριση και την επικοινωνία, η σχέση ανάμεσα στα δύο φύλα θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.**